



Internationale Faculteit

voor curieuze filosofie en curieuze psychologie

Een andere wijze van kijken en denken

LevensFilosofie

Vandaag

WAAROM DIT TIJDSCHRIFT?

Hoewel de Internationale Faculteit ooit begonnen is als een filosofische faculteit heeft zij zich langzaam maar zeker ontwikkeld tot een studie- en werkgemeenschap waarin gewerkt en gedacht wordt vanuit de curientieve gedachte.

Een tijdschrift waarin we de vragen van "NU" op een actuele wijze benaderd worden. De vragen gaan zowel over *zingeving, maatschappelijke vraagstukken, transitie* en andere problemen .
Vragen die het leven RAKEN.

TIJDSCHRIFT "LEVENSFILOSOFIE VANDAAG"

Uitgegeven door de Internationale Faculteit Dokkum/Keulen

Jaargang 4, nummer 15.

Redactie: Greet Snel.

Redactie

Deze brief begint met een triest bericht. Prof. Dr. Augustinus Krinner is eind december overleden. Wij missen in hem een krachtige en erudiete denker die mede gestaan heeft aan de oprichting van de Internationale Faculteit. Hij leidde in Keulen het curientologisch seminarium waar velen hun opleiding genoten -vaak naast de reeds gevolgde academische opleiding en afronding daarvan-- tot curientoloog. Wij missen in hem een begenadigd en enthousiaste hoogleraar. We hopen dat we zijn werk kunnen voortzetten.

De zoekende mens naar zingeving in de geschiedenis en het leven.

Bijdrage van Greet Snel.

Vele mensen hebben een religieuze achtergrond. Een achtergrond met uiteenlopende ideeën.

Dat geldt voor alle wijsheids-denken en wereldreligies.

Inleiding.

Als we naar de historische werkelijkheid zien van hen die gelden als 'grondleggers' van deze religies dan valt op de buitengewone invloed die zij hebben gehad op de omgeving en de samenleving waarin zij vertoefden.

Wellicht is het de oorspronkelijkheid, het uniek en geheel eigene van hun persoonlijkheid die tot "volgen" heeft geleid.

Wellicht blijven deze personen boeiend omdat ze het conventionele doorbreken, van dat wat in hun tijd vanzelfsprekend is. Het is juist dit wat ook heden ten dage gebeurt, waardoor telkens weer opnieuw vernieuwingen ontstaan. De vraag naar de spiritualiteit komt hier mede uit voort. De vraag naar de zingeving van het leven, de doelstelling van het leven is een vraag die mensen bezighoudt.

De vraag blijft: waar stonden zij voor
Het ging en gaat om de **verandering in het denkend innerlijk handelen.**

Onze tijd

In onze tijd is godsdienst in de zin van een cultisch, kerkelijke geloofsgemeenschap niet meer alleen het fundament waar de geloofsgemeenschap op 'draait'.

Het gaat bij onze generatie -en laten we a.u.b. respect houden voor hen die nog wel naar de letter willen leven -om een geloven **dat handen en voeten heeft.**

Waar je als **gemeenschap van gelovigen open staat voor elkaar en voor elkaar klaar wilt staan.**

Waar het omgaat ook vandaag de dag is de fundamentele menselijke situatie en de intensiteit van onze levensbestemming. Dat `zien` en er naar handelen dat is het werkelijkheidsgehalte van waaruit we ons religieus zijn in deze wereld mogen beleven en ervaren.

Het gaat om de ervaring van ons eigen beleefde en ervaren bewustheid, ons bewust-staan in de wereld en het dragen van onze eigen verantwoordelijkheid ervaren en voelen als komen tot zingeving, een gevoel van dienstbaar in het leven te staan.

////////////////////////////////////

Onderstaand treft u twee korte inleidingen aan over onderwerpen die momenteel zeer in de belangstelling staan. Het is “jammer” dat na vele decennia “oude problemen” weer opnieuw bewust worden en nu wellicht tot oplossingen leiden die en in het belang van de huidige en toekomstige generatie zullen zijn.

////////////////////////////////////

Alida Dewinter: houdt zich bezig met landschapsinrichting en is ecooloog.

////////////////////////////////////

Hoe de tijd het landschap verandert van natuurlandschap tot cultuurlandschap.

Een zonnige dag in einde maart. Ik besloot om een fietstocht te maken -want ik was nu toch bij een collega- door het prachtige noord Friese landschap. De akkers lagen er goed bij klaar voor het inzaaien. Een agrariër met “hulptroepen” was al druk bezig met het poten. Wonderlijk mooi al die mooie

ruggen, strak op een rij gaande naar de horizon.

Niet alleen hier in Noordoost Friesland kun je intens genieten van het prachtige land dat tot cultuurlandschap omgebouwd is. Ook in andere provincies is dat zichtbaar.

Onze “natuur” is een cultuurlandschap geworden. Een landschap ingericht voor landbouw en productie.

De gedachte weer een “oer natuur” te ontwikkelen -zoals bijv. de Oostvaardersplassen is nostalgie en brengt ons niet verder.

Door de eeuwen heen heeft het landschap zich aangepast aan de mogelijkheden en noodzakelijkheden van het “bestaan”. Het zijn vooral de praktische overwegingen die het landschap voortdurend doen veranderen en dus doen bepalen : het waterbeheer, energievoorziening maar ook voedselvoorziening.

En: laat ons niet vergeten de urbanisatie en de infrastructuur die daarvan het noodzakelijke gevolg zijn.

Zaken als de klimaatverandering en de overgang van “niet-fossiele energie” bronnen dwingen ons aan het landschap te blijven werken en zo aan te passen dat het een fundamentele en maatschappelijke rol kan blijven vervullen.

Het is vooral na de Tweede Wereldoorlog dat de inzichten over grondgebruik veranderden. Daarbij was de gedachte dat het platteland Nederland van voedsel moest voorzien en dat was alleen mogelijk door verregaande modernisering. Anders gezegd: door rationalisering van het platteland en daarmee de agrarische sector.

De gevolgen van deze rationalisering waren indrukwekkend. Maar ook het milieu werd zwaar aangetast: vervuiling, verdwijnen dier-en plantsoorten,

agrarische ontginning van “woest gronden”.

Het waren allemaal onvoorziene gevolgen van de modernisering van het platteland.

Na het terugtrekken van de Overheid in de jaren 80 kwam er meer belangstelling en aandacht voor natuur en landschap.

(wordt vervolgd).

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Dr. Ir. Duco Schreuder.

De mens in de openbare ruimte.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Sinds de 24uurs economie is ontstaan is het dat men ook meer bewust geworden is geworden van de “eindigheid” van de fossiel energiestoffen. Door het beschikbaar komen van het bedrijfszekere kunstlicht is de 24uurs economie mede mogelijk geworden.

Terwijl in de praktijk de mogelijkheden nu enorm vergroot waren was het **technisch nadenken of de theoretische benadering** over deze problematiek nog niet al te zeer aanwezig.

Dit gemis werd in een periode van overvloed niet ernstig opgevat, maar het toenemende besef dat de hulpmiddelen duidelijk beperkt zijn, heeft wel degelijk een verandering in de denkwijze, en in de aanpak van de problemen geleid.

Waarnemen en taal is daarbij fundamenteel Want taal maakt het overbrengen van abstracties mogelijk. **De mens existeert in de wereld. Het is dit existen wat de mens tot mens maakt.**

Het functioneren in de openbare orde en dan met name het verkeer is onmogelijk als men de “tekenen” en handelingen niet verstaat.

Communicatie is wat dat betreft onontbeerlijk.

Het vervolg van dit onderwerp zal dit dan ook ter sprake brengen.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Enkele korte gedachten.

Greet Snel.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

In onze maatschappij leven we in een overgangsfase waarin technologie en digitalisatie vele als vanzelfsprekende verworvenheden op losse schroeven heeft doen staan.

Maar ook secularisering heeft ertoe geleid dat geen algemeen geldig en geaccepteerd waardesysteem meer voor handen is met alle consequenties van dien.

Nu is het dan ook de tijd aangebroken om op zoek te gaan naar een *diepere* en meer *positieve* invulling van het begrip *secularisatie*.

Verbinding

Verbinding

In een maatschappij waarin de gemeenschappelijke kaders wegvallen en “ingeruild” worden voor vrijheid en individualiteit zien we dat onze maatschappij is geworden tot een *kale vlakte* waar de *leegheid* en de existentiële eenzaamheid pijnlijk zichtbaar worden. Het is waar: het proces van de *ontzuiling* gaf ook het *gevoel van vrijheid*, maar: een vrijheid dat nog niet gebouwd was op een stevig fundament. Een fundament dat vorm gekregen had in vernieuwde, meer *volwassen-vormen* van met elkaar verbonden zijn.

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Het ligt in de bedoeling om verschillende brochures van de hand van prof. Dr. van Essen opnieuw uit te gaan geven.

Zodra bekend is wanneer hiermee begonnen wordt laten we u dit weten.